

Tekst en foto's: Jurjen Drenth

Het Overijsselse Vechtdal

KINDEREN IN DE HOOFDROL



Met drie kinderen van 3, 4 en 5 jaar oud heerlijk dan kamperen op een terrein, vond fotograaf Jurjen Drenth dat voor zijn kroost een hoofdrol was weggelegd afgelopen zomer. En wat is er nou



Als u dit leest, is het winter. En winter in Nederland houdt meestal in dat het niet sneeuwt maar regent. Op dit soort lange dagen willen wij dan nog wel eens kamperen. Ja heus u leest het goed. Sterker nog; wij kamperen dan in eigen land. Onze drie kinderen regelen alles, zoeken de plek op en

zetten helemaal zelf de tent op. Als alles klaar is mogen wij in de tent op visite komen en krijgen thee of limonade. We zitten dan met z'n allen op de grond tussen de stoelen half onder de tafel onder een groot kleed. Onze woonkamer is dan een ge-

zellige puinhoop en binnen schijnt volop de zon. Het vakantie-seizoen is al begonnen. Een plezier dat we hebben! Zelf ben ik ook kamperend opgegroeid. M'n ouders namen m'n broertje en mij mee naar de meest afgelegen plekjes in en

zellige puinhoop en binnen schijnt volop de zon. Het vakantie-seizoen is al begonnen. Een plezier dat we hebben! Zelf ben ik ook kamperend opgegroeid. M'n ouders namen m'n broertje en mij mee naar de meest afgelegen plekjes in en



niet meer heb gekampeerd. Ons gezin bestond voor meer dan de helft uit baby's en we vonden een hotel, pension of vakantiehuisje wat meer voor de hand liggen. Maar nu zijn onze kinderen 3, 4 en 5 jaar en wat is er nou leuker voor ze dan kamperen?

Camping De Roos
Eigenlijk wilden we afgelopen zomer naar Frankrijk gaan, maar we hadden maar 10 dagen en de temperatuur hier was die van Zuid-Frankrijk en de zon die van Spanje. Waarom moeilijk doen als 't makkelijk kan? Het idee om met die hitte in de auto te

zitten deed ons juist nu verlangen naar Nederland. Hielden we tot nu toe onze vakanties altijd in het buitenland, nu moest het maar dicht bij huis zijn. Bovendien; Nederland is mooi. Hier en daar zelfs zeer mooi. Zo ook de streek waar wij heen wilden. Het Overijsselse Vechtdal. Wij zijn er ooit eerder geweest en waren gecharmeerd van deze

licht mooi en natuurlijk van opzet zou zijn. Ons vermoeden bleek juist. Camping De Roos is een prachtige camping. En zeer ruim van opzet, met heel veel privacy voor tenten en caravans. Je zou makkelijk 2 tot 3 keer meer tenten kunnen kwijt kunnen, maar hun vol is een andere vol dan doorsnee vol. De auto's staan lekker ver weg geparkeerd en er zijn karretjes om je spullen op te laden en naar je plek te rijden. Een zeer groene camping dus. Er is net even meer nagedacht over alles en deze camping trekt wat serieuzer publiek aan. De sfeer tussen de mensen was uiterst vriendelijk en harmonieus. Zo gebeurde het regelmatig dat we iets lieten liggen in de douches - we hadden er eigenlijk een abonnement op - maar toch raakten we nooit wat kwijt. De vergeten voorwerpen lagen er de volgende dag nog, of ze werden zelfs netjes naar de tent gebracht.

En voor de kleintjes: pyjama-discol

Met het stoomtreintje van Haaksbergen, een spannend avontuur.



Theatervoorstelling op camping De Roos.



Ook prachtig voor kinderen, een huifkartoort. ☺

Camping de Roos is een kindvriendelijke camping. Het lijkt wel of de kinderen hier een hoofdrol hebben. Er kamperen hier dan ook voornamelijk gezinnen. Kinderen wordt veel speelruimte geboden. Mooie houten speeltoestellen staan goed verspreid over de camping en met regelmaat worden leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd. Op onze eerste avond was er een heel bijzonder vliegerfeest. Grote vliegers werden aan de grond verankerd en langs de lijn werden de eigen knuffelbeesten en poppen van de kinderen omhoog gehesen. Eenmaal bovenin werden ze los gelaten en dwarrelden aan een parachute naar beneden. Elk kind probeerde dan zijn eigen knuffel te pakken. Een heerlijk gezicht. 's Avonds in 't donker werden lampionnetjes in de vliegers gehangen. Het leek wel kerst.

Nu we het daar toch over hebben; 's nachts was de sterrenhemel van een ongekende schoonheid. Twee tenten verderop was een gezin de ochtend erna nog merkbaar onder de indruk. Zij hadden die nacht ook allemaal naar boven gestaan. Ja we waren het erover eens, nergens was de sterrenhemel zo mooi als boven camping de Roos. Op dit soort momenten viel het ons ook op; er was hier gelukkig geen disco en sowieso geen lawaai. De kleintjes lagen lekker te knorren en het enige rumoer dat we hoorden, kwam van de oudere jongeren die het spannend vonden om in 't donker met z'n allen te zwemmen.

Elke dag was er wel iets an-

△ Op camping De Beerze Bulten kunnen kinderen met hun eigen pontje varen.

ders te doen voor de kinderen: ponyrijden, huifkartoorten, boetseren, noem maar op. Een erg leuke activiteit was het kindertheater. Bij deze gelegenheden kun je als ouder ook lekker kind zijn door gewoon stiekem mee te genieten.

Op de camping zelf konden we fietsen huren en Elmar, onze middelste, heeft op de camping in een week tijd helemaal leren fietsen. Inclusief zelf opstappen, vallen, weer doorgaan en zelf afstappen. Tip voor va-

ders en moeders van een kind van drie met zo'n opwind-sleutel in z'n rug (zo eentje als onze Ruben dus, die er altijd van door gaat); Huur een fiets met zijte voorop en zet die altijd startklaar naast de tent. Je hoeft dan niet constant achter je kind aan te lopen. Nu stonden wij op een vrij groot veldje en als Ruben pas helemaal uit het zicht was, klom ik op de fiets om hem te halen. Hij vond het nog leuk ook om in het stoeltje te zitten. Hij had er zo een attractie bij.



De Beerze Bulten

Even verderop ligt de camping 'De Beerze Bulten'. "De enige bulten die niet jeuken", zo zegt de folder. Heeft camping de Roos een wat meer ideële grondslag en uitstraling, camping de Beerze Bulten is meer een doorsnee camping. Maar dan wel een hele mooie. Er is meer te doen, maar het is er ook duidelijk drukker en massaler. Door de zeer vele bomen kun je hier makkelijk in de schaduw staan of zitten en is er ook aardig wat privacy. Het is eigenlijk een

Het Beerze zand, recht tegenover De Roos. ▷

Het zwemparadijs van camping De Beerze Bulten. ☺



Knuffelbeesten komen per parachute naar beneden. ☺

groot bos met mooie open plekken. Er is een fraai zwembad, maar de Vecht-oever ligt wat meer afgelegen. Het gonst er van de kinderactiviteiten; konijnknutsel, kinderbingo, kindertheater, spelletjes zeskamp, milieufietstocht en hoe verzinnen ze het; pyjama-disco; trek je mooiste pyjama aan en swingen maar. Liggen ze bij de Roos nog laat in het water, hier op de Beerze Bulten zijn ze al vroeg in

pyjama. Beide campings hebben zo elk hun bekooring.

De omgeving is in feite bijna dezelfde; je kunt er heerlijk wandelen en uitgebreide fietstochten maken. Er zijn bij beide campings fiets- en wandelroutes te krijgen. We hebben er een

aantal gefietst en gewandeld. De directe omgeving is werkelijk zeer fraai en doet hier en daar sterk aan de Veluwe denken, maar dan wel met mooi riviertjes! Ommen is dan ook een beetje een badplaats. Plaatsjes als Dalflen en Vilsteren zijn zeker een bezoek waard. Een van de fietsroutes loodst je langs de restaurantboerderij De Glupe in Diffelen. Wat die naam betekent, weet ik niet, maar je krijgt er in ieder geval geen honger van. Dat hadden we wel en namen de gok. We stapten naar

Eigen knuffels per parachute naar beneden



Informatie



Camping De Roos.

binnen en we brachten het er zeer wel levend vanaf, het was zelfs heerlijk. In een prettige sfeer kun je jezelf in de boerderij of in de tuin te goed doen aan zoete en hartige pannenkoeken.

Stalen pannenkoeken kom je tegen in Haaksbergen. Daar is een museumbuurt spoorweg en je kunt daar een fraaie rit maken per oude stoomlocomotief. Uiteraard een must voor ieder zichzelf respecterend gezin. Respect hebben we sowieso voor deze hele hoek van Overijssel. Naast Veluwiaanse trekjes zijn we hier onmiskenbaar in een omgeving zoals je die alleen hier in Overijssel vindt en nergens anders op de hele wereld. Vriendelijk, met mooie kronkelende bomenlanen, eveneens een zeer vriendelijke Vecht, flinke bossen, verlaten fietspaden en vele oude boerderijen.

Gezinnen met kinderen kunnen hier gewoon lekker vakantie vieren. Vechtdal klinkt eigenlijk wat vreemd voor een streek, die de indruk wekt dat er nog nooit is gevochten. Vrededal zou wellicht toepasselijker zijn, maar mijn kinderen bedachten een naam, die veel leuker is: Pyjamadal. ▲

● Camping De Roos, Beerzerweg 10, 7736 PJ Beerze, tel. 0523-251234. Terrein van 25 ha. 230 ruime standplaatsen van 120 tot 140 m². Geopend van 30 maart tot 27 oktober. Tarieven per nacht (1996): standplaats + twee personen (auto op parkeerplaats) f 22,-, persoon extra f 5,10, bijzettent f 2,25, stroom f 3,60, aansluiting op riolering f 2,25, auto bij tent of caravan f 5,-, 20% korting tot 27 april en na 7 september.

● Camping de Beerze Bulten, Kampweg 1, 7736 PK Beerze, tel. 0523-251398. Terrein van 26 ha. 300 standplaatsen van 100 m². Overdekt en openluchtzwembad. Geopend van 1 april tot 1 november. Tarieven per nacht (1996): standplaats + twee personen (auto op parkeerplaats) f 34,50, extra persoon f 4,75, stroom f 5,50, toeristenbelasting + milieuheffing f 0,75. Korting in voor- en naseizoen.

Meer info: VVV Ommen, tel. 0529-451638.

